

## 1. Jongensdromen

Op een nacht keek Lars Anker verbaasd om zich heen en zag dat hij in een bos stond. Een avondzon kleurde de knoestige bomen eenzijdig luguber rood en wierp lange schaduwen over een open plek. Er stond daar een machtige beuk die zijn takken uitstreckte boven een meertje met donker water. Naast de beuk stond een vrouw. De kap van haar zwarte mantel verborg haar gezicht, maar de spierwitte vlecht die over haar onderarm gedrapeerd lag en haar magere handen, waarmee ze op een stok steunde, maakten duidelijk dat ze oud was.

De aandacht van de onbekende vrouw was gericht op het rimpelloze water van het meertje. Ze leek iets te horen, dat haar niet aanstond, want ze stampte met haar stok op de grond en zei op scherpe toon: 'Houd die mutant in de gaten! Als hij zijn gave werkelijk ontdekt, moeten we ingrijpen. De wereld is beter af zonder hem.'

Een zachte stem fluisterde: 'Ze heeft het over jou, Lars. Wees voorzichtig.'

Lars schrok wakker, keek in het donker om zich heen, maar zag niets bijzonders.

Lekker is dat, mopperde hij in gedachten. Andere jongens van mijn leeftijd dromen van mooie vrouwen. Ik van een ouwe heks.

Hij stond op en liep de trap af naar de badkamer. Daar dronk hij wat water en deed een plas. Op de terugweg zag hij in de kamer van zijn zus het licht aangaan.

Geen wonder dat ik droom over heksen, dacht hij, terwijl hij zijn kamerdeur sloot. De jongens uit V6, die kwijlend achter Bea the Beauty aanlopen, moesten eens weten wat een überbitch ze is.

Lars ging weer liggen en gaf zijn kussen een paar stompen. Hij draaide zich op zijn zij en trok het dekbed over zich heen. Dan drong het ineens tot hem door wat hij had gehoord. Hij schoot overeind en dacht: ik zou een mutant zijn? En die oude vrouw wil niet dat ik mijn 'gave' ontdek? Volgens mij speel ik te vaak X-men. Als ik meer porno kon kijken, kwamen de goede jongensdromen misschien vaker langs.

Hij ging met een zucht liggen.

Helaas heb ik een vader die op afstand mijn browsergeschiedenis controleert. Elke foute site is een week lang geen internet. Als ik niet netjes kon wissen, kwam ik helemaal niets aan de weet over de belangrijke dingen in het leven. Wat dat betreft zou ik het helemaal niet erg vinden een mutant te zijn. Formaat captain America of zo, want een magere rooie is volgens pa niks waard.

Een verdieping lager werd de wc doorgetrokken en daarna hoorde hij Beatrice haar deur sluiten.

Nog drie maanden, dacht hij, terwijl hij zich op zijn andere zij draaide. Dan haalt ze haar diploma en gaat ze op kamers in Leiden. Kan ze eindelijk doen wat ze wil, zonder dat pa over de rooie gaat. En wie weet, krijg ik haar kamer wel. Hoef ik niet steeds twee trappen op.

Met die hoopvolle vooruitzichten in gedachten viel hij in slaap.